

Netværksbaren stævner ud

Byens Netværk 19.08.16

Tekst og foto: Liv Reese

**BYENS
NETVÆRK**





Byens Netværk stævnedede ud på en sejlede netværksbar og markerede hermed starten på den kommende efterårssæson fyldt med spændende arrangementer.

Kursen var sat – Københavns Havn skulle inspiceres – og vi tog hele turen fra Nordhavn, gennem de små kanaler i Christianshavn og videre til Sydhavn. Hele vejen nød vi de stolte bygninger i det gamle København samt de smukke nybyggerier, der i disse år skyder op overalt langs havnekanten.

Vejret var med os, og båden var lastet med kølige dråber, salte snacks og højt humør. Vi var privilegerede i at have vores helt egen turguide i Rita Justesen fra By & Havn. Rita ved om nogen, hvad der sker i havnen i disse år, og hun fortalte levende undervejs.

Båden gled gennem Københavns ”Blå Hjerter”, som i sommervarmen fyldes med liv både på- og langs vandet. Københavnerne har de seneste år i den grad indtaget havnen, og vi var – ud over Kongeskibet Dannebrog – omgivet af kajakker, GoBoats og svømmende i havnebadene.

Tag med på en sejltur gennem København fra byens nok mest levende og fotogene vinkel.

Vores båd samlede os op lige udenfor Byens Netværks adresse i det gamle pakhus på Strandgade.



Rita Justesen fra By & Havn var vores private guide og historiefortæller.





Vi hilste den længe ventede "Kyssebro" velkommen. Vores sejltur faldt belejligt sammen med datoen for den officielle indvielse af broen.





Vi skålede med Papirøens og Operaens gæster.







Nordhavnen er i rivende udvikling, og nye interessante bygninger skyder hastigt op.



Vi fotograferede byens gamle og nye ikoner.





Vi hilste også på Den Lille Havfrue.





De mange broer forbinder nu byen og havnen, de har øget trafikken og skabt et større leben i København.



Tak for en fantastisk tur med
den sejlede netværksbar.

